

## 14 november: gezellige Quiz.

Op **14 november** hadden we onze KBO-middag in De Weere, in de 'Kikkerhoek'.

Op het programma stond een Pub quiz. Twee dames zouden de middag verzorgen helaas was een dame niet bij deze middag en had daarom haar echtgenoot meegenomen.

Die deed de presentatie op meer dan voortreffelijke wijze en vertelde ook af en toe nog wat bij achtergrond van de antwoorden.

Eerst moesten we ons in groepjes van 4 verdelen en een naam voor de groep bedenken, zo hadden we bijv: de Kikkers, de Noord en Klavertje Vier.



De quiz bestond uit 6 rondes van elk 8 vragen met verschillende onderwerpen we begonnen met De Weere. Een vraag was bijv. "Hoe lang bestaat de fanfare?" Eén groep wist het: 99 jaar!!! (Met een oud-lid in de gelederen). Vraag: "Wie was de eerste ruimtevaarder" antwoord: Yuri Gagarin .

Een leuke ronde over lekkernijen met een plaatsnaam Haagse ..... Of Bossche.....

Ook geschiedenisvragen kwamen aan de orde, kortom een breed scala aan onderwerpen. Uiteindelijk waren de Klavertjes 4 de winnaar.

Zij kregen een echte medaille omgehangen.

Het was een gezellige middag met een redelijk aantal bezoekers maar er kon nog meer bij!

Nanda Klaver-Ettes